

# Gaan in het licht van de hoop

Met praktijkverhalen over zijn werk onder gedetineerden geeft justitiepastor Jan Eerbeek een kijkje achter de muren van de gevangenis. Maar ook vertelt hij over bijzondere ontmoetingen met mensen buiten de gevangenis. Uit zijn ervaringen trekt hij lijnen door naar de samenleving, de kerk en de politiek. Hoe komt het dat mensen vastlopen? Hoe kun je mensen weer hoop geven?

Van hieruit geeft hij concrete adviezen voor het pastoraat. Door de praktische aanpak is dit boek ook heel geschikt om te gebruiken op scholen, in kerken en bij politieke en maatschappelijke organisaties.

*Hoop is in het christelijk geloof een krachtige boodschap die zijn oorsprong heeft in wat God doet.*

*Hoop is er voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel.*

- Jan Eerbeek

Jan Eerbeek (1947) studeerde theologie en is sinds 1998 werkzaam als hoofdpredikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij gevangenispredikant in Scheveningen en 's-Hertogenbosch. Hij is oprichter van Stichting Exodus Den Haag en stond ook aan de wieg van Exodus Nederland. Hij was politiek actief en lid van de gemeenteraad van Den Haag.

NUR 740  
ISBN 978 90 33819 80 3



**ark media**  
[www.arkmedia.nl](http://www.arkmedia.nl)

Gaan in het licht van de hoop Jan Eerbeek

# Gaan in het licht van de hoop

Jan Eerbeek

ark

Tilly Henneke